

Debatuger sommeren 2021

Uge 26: Livet i naturen eller livet i betonbyen Side 2

Uge 27: Identitet og portrætter Side 3

Uge 28: Hvad er lykke? Side 4

Uge 30: Fra det mindste til det største Side 5

Uge 31: Rebeller, outsiders og oprørere Side 6



Debatuge 26: 29. juni, 1. og 2. juli kl. 10 - 15 senest

Livet i naturen eller livet i betonbyen med Lotte og Ann-Louise

En visuel uge, der kan stå i fotograferingens tegn eller kan "se og høres". Som ramme for ugen undersøger vi, hvordan dyrene opfører sig i Zoo og bymenneskene opfører sig på Nørrebro, hvor Den Røde Plads og Striben vil være rammen og omdrejningspunkt for vores fotosafari / skrive- tegnesafari.

Når vi fotograferer, indsnævrer vi vores syn til at opfatte og indfange livet her og nu på et fotografi. Det vil være muligt at bruge alt fra mobiltelefoner, video og kamera. Alt er tilladt og alle kan være med, også de der ikke ønsker at fotografere. Man kan i stedet evt. tegne eller skrive. Temaet er kontraster, samt hvad vi vælger at sætte i forgrund og i baggrund. Hvad sætter du i forgrunden og i baggrunden?

Tirsdag d. 29. juni:

Dagen står på fotosafari og oplevelser i Københavns zoologiske have. Hvad har vi fokus på når vi ser dyrene? At de er indfanget eller "kun" dyret? Hvad tænker vi, når vi ser dyret og kommer det til udtryk i vores formidling af det?

Mødested: Matas ved Nørreport station kl. 10

Husk madpakke, og penge til transport og evt. kaffe/is.

Torsdag d. 1. juli:

Torsdag udforsker vi den Den Røde Plads på Nørrebro. Her er et væld af farver, liv og sjove og finurlige detaljer. Vi udfordrer vores syn gennem et kamera, og arbejder med at indramme et billede. Hvad sætter vi i forgrunden? Hvad sætter vi i baggrunden? Og hvad er det der er vigtigt af få med på billede? Og hvorfor?

Mødested: Flintholm ved 7-Eleven kl. 10.

Husk madpakke, og penge til transport og evt. kaffe/is.

Fredag d. 2. juli:

Fredag samles vi på skolen, hvor der er fælles morgenmad. Herefter printer vi billeder, renskriver og finpudser vores materiale, som til sidst udstilles på skolen. Mens vi arbejder med vores værker, debatterer vi kontrasterne i det vi har set. Kan vi evt. sætte foto sammen med andre formidlingsformer? Er der noget Zoo over den Røde Plads?

Dagen slutter med en lille fernisering, hvor vi nyder ugens billeder/tekster/tegninger.

Mødested: På skolen kl. 10

Husk madpakke

Pris: 100 kr. for én debatuge. Tilmelding på kontoret 😊

Debatuge 27: 6., 8. og 9. juli kl. 10 - 15 senest

Identitet og portrætter med Lotte og Ann-Louise

Er vi født med en identitet? Eller er det noget vi selv skaber? Hvordan opfatter vi os selv? Og hvordan opfatter andre os? I denne uge sætter vi begrebet identitet på spidsen og ser hvad der sker når vi fx udfordrer den med humor. Gennem forskellige former for portrætter undersøger vi identiteten fra maleriet til fremstilling på de sociale medier som fx Facebook og Instagram.

Tirsdag d. 6. juli:

Tirsdag mødes vi på skolen, over fælles morgenmad. Her skyder vi ugen i gang med oplæg og diskussioner om, hvad identitet er for en størrelse? Hvorfor er det vigtigt? Og hvordan udvikler vi en identitet?

Over middag tage vi til Frederiksberg og ser Storm P museet, der rummer Storm P's karikaturtegninger. Forhåbentligt får vi et smil på læben og udfordrer hvad gør det ved os, at se når identitet bliver sat på spidsen, karikeret med kærlighed og humor. Kan vi genkende os selv i noget af det? Og kan vi bruge selvironi til noget? Hvilke følelser fremkalder det i os?

Mødested: På skolen kl. 10

Husk madpakke, og penge til transport og evt. kaffe/is.

Torsdag d. 8. juli:

Torsdag tager vi til Frederiksborg slot og ser udstillingen "Portræt NU". Dette er den nordiske konkurrence for Carlsbergfondets portrætpris. Konkurrencen er åben for alle medier – Maleri, skulptur, video, installation, lydkunstværk eller lign. Her får vi åbnet mange sanser... Hvilken form for portræt fanger os mest? Hvilke følelser fremkalder det i os?

Hvis vejret er fornuftigt, nyder vi det smukke slot med den unikke og smukke barokhave.

Mødested: Matas ved Nørreport Station kl. 10

Husk madpakke, og penge til transport og evt. kaffe/is.

Fredag d. 9. juli:

Fredag mødes vi på skolen og spiser fælles morgenmad, hvorefter vi debatterer og udfordrer vores selvopfattelse med små opgaver omkring identitet. Vi arbejder med indtryk, udtryk og aftryk fra ugen gennem en blyant hvor man kan udtrykke sig på skrift, med tegning eller mundtligt.

Mødested: På skolen kl. 10

Husk madpakke

Debatuge 28: 13., 15. og 16. juli kl. 10 - 15 senest

Hvad er lykke? Tre dage med fokus på begrebet lykke med Maryanne og Finn

Danmark er i flere omgange blevet kåret som verdens lykkeligste land. Danmarks plads blandt verdens lykkeligste folkefærd stemmer overens med adskillige nationale spørgeundersøgelser, der gransker indbyggernes lykke (eller som psykologerne kalder det 'subjektive velvære'). Men hvad er lykken? Er lykke en afgørende del af at være menneske? Er det noget, vi bør jage? Har vi ret til lykke? Er lykke det samme for dig og mig? Og findes den overhovedet – lykken?

Tirsdag d. 13. juli:

Vi mødes og diskuterer og prøver at indkredse begrebet lykke. Vi hører forskellige bud på, hvad lykke er, og hvordan man kan indfange den. Hvad ligger der i, at Danmark har et af verdens lykkeligste folkefærd. Hvad mener I om lykke? Er det en flygtig størrelse, eller kan det være en længerevarende tilstand?

Der vil blive serveret frokost på skolen.

Mødested: På skolen kl. 10

Torsdag d. 15. juli:

Vi undersøger forskellige fortolkninger af lykke og taler med en række personer, der hver på deres måde har følt lykken. Bl.a. vil vi lave en aftale med en religiøs person. Vi kigger også forbi Institut for Lykkeforskning på Højbro Plads. Hvordan forsker man i lykke?

Mødested: Matas ved Nørreport Station kl. 10

Husk madpakke, og penge til transport og evt. kaffe/is.

Fredag d. 16. juli:

Vi tager til Klampenborg og hører om de kurbade, der lå ved Øresund, hvor det bedre borgerskab tog ud for at få velvære og lykke i 1800-tallet. Og vi går en lille tur ind i Dyrehaven og mærker, hvad naturen gør ved os. Giver den ro og lykke, eller skaber vinden, lydene og insekterne uro? Vi slutter dagen af med et eventyr.

Mødested: Matas ved Nørreport Station kl. 10

Husk madpakke, og penge til transport og evt. kaffe/is.

Debatuge 30: 27., 29. og 30. juli kl. 10 - 15 senest

Fra det mindste til det største med Lotte, Finn og Martin

En uge der vil stå i nærværets og fordybelsens tegn.

Vi vil undersøge, hvordan visuel stimulans påvirker sind, krop og ånd.

Udgangspunktet er fokus på 2 verdener, der normalt er skjult for os:

Den mindste verden: F.eks. Insekter, bakterier, støv, frø, atomer, et splitsekund – og

Den største verden: Universet, stjernetåger, galakser, milliarder af år

Tirsdag d. 27. juli:

Vi spiser morgenmad sammen på skolen.

Gennem billeder og film vil vi se nogle eksempler på hhv. mikro- og makrokosmos, som den nyeste teknik indenfor kikkerter, mikroskoper, fotoudstyr og computerteknik har åbenbaret for os.

Vi vil diskutere hvad småt og stort vil sige, og hvad det gør ved os.

Giver det anledning til ro og fordybelse? Udfordrer det vores opfattelse af vores plads i universet?

Mødested: På skolen kl. 10

Husk madpakke. (Tør vi sætte den under et mikroskop? 😊)

Torsdag d. 29. juli:

Vi tager på fotosafari i Hareskoven.

Vi tager noget fotoudstyr med, og vil lave mikro- og makro-fotografering, bl.a. af skovbunden med dens blade, jord og insekter.

Vi vil forsøge at mærke fordybelsen og stilheden ved selve processen.

Mødested: Matas ved Nørreport Station kl. 10

Husk madpakke, og penge til transport og evt. kaffe/is.

Fredag d. 30. juli:

Vi mødes og spiser morgenmad sammen.

Vi ser på de billeder vi har taget på skovturen og taler om dem, og oplevelsen ved at tage dem.

Hvad betyder nærvær og fordybelse for os? Er noget af den gået tabt i vores 2-dimensionelle I-pad-kultur? Eller er det moderne menneskes opmærksomhedssans i virkeligheden blevet styrket?

Der vil blive trakteret med frokost udefra, og vi slutter dagen med en opsamling af ugens tema.

Mødested: På skolen kl. 10

Pris: 100 kr. for én debatuge. Tilmelding på kontoret 😊

Debatuge 31: 3., 5. og 6. august kl. 10 - 15 senest

Rebeller, outsiders og oprørere

med Lotte, Finn og Martin

Der har altid været mennesker, der har stået uden for de gængse normer og vedtagne regler. Blandt andet: Landsbytosser, videnskabsmænd, konspirationsteoretikere, revolutionære og spirituelle. Nogle er – stik imod forventning – gået hen og er blevet respekteret og hyldet af eftertiden for deres fremsyn, medens andre er endt i glemsel. I denne uge vil vi se på mange forskellige tilfælde af det at “ stå uden for”, og hvilken betydning det har for den enkelte – og for alle andre.

Tirsdag d. 3. august:

Vi starter med at spise morgenmad sammen, og vi vil blandt andet tale om, hvad der kendetegner outsiders, oprørere og rebeller og finde konkrete eksempler. Har vi selv på et tidspunkt følt os som outsiders? Vi vil se nogle historiske eksempler på mennesker, hvis verdenssyn ikke har været accepteret i deres samtid. Eksempelvis indenfor videnskaben, hvor nogle blev fængslet eller henrettet for at sige ting, som vi i dag erkender som sandheder.

Hvem er nutidens rebeller og outsiders?

Mødested: På skolen kl. 10

Husk madpakke

Torsdag d. 5. august:

Christianshavn er en bydel, der har rummet mange slags outsiders. Christiania, Fredens Havn, alkoholikerne på Torvet, Kofoeds Skole, og slumstormerne i Sofiegården i 1960'erne.

Og så har Christianshavn også fostret et af Danmarks største rockbands: Gasolin.

Bandets medlemmer blev også betragtet som outsiders, men endte som berømtheder

Rundturen på Christianshavn tager udgangspunkt i Gasolins historie.

Mødested: Matas ved Nørreport Station kl. 10

Vi spiser frokost i Christianshavns Beboerhus (den tidligere Kofoeds Skole). Husk penge til frokost eller madpakke, og penge til transport og evt. kaffe/is.

Fredag d. 6. august:

Vi starter med at spise morgenmad sammen og samler op på gårsdagens tur. Derefter vil vi diskutere, hvordan vi ser på outsiders i dag. Udviser vi rummelighed? Og bør der i så fald være grænser for denne? Fx. med udgangspunkt i videnskab eller etik? Vi vil også se på humor og satire.

Er der i orden at gøre grin med dem der skiller sig ud fra mængden? Standup, revyer, vittighedsblade og sange tager ofte outsiders under “kærlig” behandling. Vi ser på en række historiske personer, der blev hånet i deres samtid, men som eftertiden ser anderledes positivt på – og det modsatte. Vi slutter af med at spise frokost, og samle op på ugens tema.

Mødested: På skolen kl. 10

Husk madpakke

Pris: 100 kr. for én debatuge. Tilmelding på kontoret 😊